



Nieuwsbrief

Nieuwsbrief wijkgemeente de GROTE KERK@ALMELO

9 augustus 2020

De kerkdienst van komende zondag

Komende zondag **is de achtste** zondag van de zomer. In onze kerk gaat dominee Koos Sluiter uit Almelo voor. Enkele leden van de cantorij verlenen hun medewerking aan deze dienst. Het orgel wordt bespeeld door Henk Kamphuis.

U kunt dit morgengebed op twee manieren volgen:

1. De Kerk is open

De Grote Kerk is open voor kerkgangers. Vanwege de coronacrisis gelden volgende regels:

U kunt vooraf reserveren:

-- Stuur dan een e-mail aan grotekerkopen@gmail.com U meldt uw naam en telefoonnummer.

-- Zij die zich niet aanmelden, worden toegelaten als het toegestane aantal

kerkgangers voor onze kerk dat toelaat. U moet bij de ingang uw naam en telefoonnummer opgeven.

Let op de voorwaarden:

- Kom alleen als u gezond bent. U wordt, voordat u de kerk in gaat, gevraagd naar uw gezondheid.
- Kom op tijd want het nieuwe systeem vergt tijd. De kerk is open vanaf half tien 's morgens.
- De richtlijnen van 1,5 meter afstand worden gehanteerd.
- Uw zitplaats wordt aangewezen door één van de coördinatoren. U mag niet zelf een plek zoeken.
- Toiletgebruik is niet mogelijk. Gebruik van de garderobe is niet toegestaan. Er is geen koffiedrinken.
- Eigen Liedboek meenemen, er is een beperkt aantal orden van dienst. U kunt ook de bij deze nieuwsbrief gevoegde orde van dienst thuis printen en meenemen naar de kerk.
- Meezingen kunnen wij niet toestaan.
- Er is geen autodienst.
- Foto's worden gemaakt en geplaatst op onze website en facebookpagina.
- Bij het vertrek dient u de aanwijzingen van de coördinatoren te volgen.

2. De kerkdienst volgen via internet

U kunt dit morgengebed in de Grote Kerk ook beluisteren door naar

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo> te gaan. Klik daarna op de juiste datum en op het pijltje om te starten. U kunt ook in uw browser kerkdienstgemist.nl typen en

dan → Overijssel → Almelo → Grote Kerk. De orde van dienst met de liederen treft u als bijlage bij deze Nieuwsbrief.

Startzondag 13 september

Wij willen als wijkgemeente de Grote Kerk - onder voorbehoud - zondag 13 september samen met u het nieuwe seizoen 2020-2021 beginnen. Tegelijk willen wij dan een gemeenteraad houden, om met u van gedachten te wisselen over de ontwikkelingen rond het project *Loslaten en opnieuw beginnen*. Dit gaat over de toekomst van de Protestantse Gemeente Almelo, waarvan wij als wijkgemeente deel uitmaken. De startzondag is in en bij de Grote Kerk. Nader nieuws wordt te zijner tijd meegedeeld.

Afscheidsdienst ds. Endedijk 30 augustus:

Omdat de maatregelen i.v.m. het corona virus nog steeds van kracht zijn gaan we het afscheid van ds. Endedijk op zondag 30 augustus op twee momenten organiseren.

Morgen programma:

10.00 uur: Ochtendgebed waarin ds. Endedijk voorgaat

11.00 uur: gevolgd door een concert door orgel en 7 zangers (is nog niet geheel zeker)

Daarna koffie drinken waarbij gelegenheid tot afscheid nemen van ds. Endedijk.

Middag programma:

14.00 uur: Concert (zoals ook na de ochtenddienst gepland), gevolgd door koffie drinken

Daarbij eveneens gelegenheid tot afscheid nemen van ds. Endedijk.

Nadere inlichtingen en verdere detaillering van het programma, tevens de mogelijkheid om zich op te geven, volgen zodra meer gegevens bekend zijn.

Afscheidscadeau

Er is gelegenheid om een bijdrage te geven voor een afscheidscadeau. Dat kan op twee manieren:

- middels een bijdrage op rekeningnummer:
NL94 Rabo 0301 304904 t.n.v. Wijkkas Grote Kerk "bijdrage afscheid"
- tijdens de komende zondagen door een gift in de daarvoor bestemde doos achterin de kerk

Gespreksgroep leven met verdriet

(Bericht vanuit PK Almelo, dit bericht zal ook in Kwintet geplaatst worden.)

Verlies verwerk je niet, je overleeft het en je leeft er mee (Manu Keijse)

In het najaar van 2019 is er een serie gespreksbijeenkomsten geweest over omgaan en leven met verlies. Er waren deelnemers uit de verschillende wijkgemeenten van de PGA. De grootte van de groep was 8 personen.

Ik heb gevraagd of iemand uit de groep iets zou willen schrijven over hoe het ervaren is. Dat is onderstaand stukje geworden.

Leven met verlies

Hoe is dat, hoe voelt dat en hoe doe je dat.

Wat fijn, dat ik naar een aantal bijeenkomsten ben geweest waar dit uitgebreid aan de orde mocht komen.

Ik voelde mij veilig waardoor het verdriet er mocht en kon zijn.

Ik heb verteld over het sterven, de dagen er na, de begrafenis en over hoe de weken daarna zijn verlopen.

Alle emoties kregen in deze bijeenkomsten aandacht. Er werd geluisterd. Dit is zeer troostend geweest.

Er was herkenning in de groep. We konden ervaringen uitwisselen.

Leren van elkaar.

Ik mocht ervaren dat huilen, boos zijn en bepaalde reacties bij het rouwen horen.

Zo heb ik een weg gezocht om het verdriet dat er is en zal blijven, er te laten zijn. Waarmee ik wil zeggen dat het bij mijn leven hoort en ik het toch een plek kan geven; zodat ik het leven weer op durf te pakken.

Deze bijeenkomsten hebben mij hier zeer in gesteund.

Ik denk er met een warm gevoel aan terug.

Een deelnemer.

Eind september starten wij met een nieuwe serie bijeenkomsten. Er kunnen maximaal 8 personen meedoen.

We staan stil bij wat het betekent als je partner overlijdt, je kind, een familielid, een goede vriend of vriendin. Hoe je je staande houdt in eenzame en verdrietige momenten, hoe je verder leeft met dit verlies. Elke bijeenkomst heeft een ander thema.

Herkenning en erkenning en het uitwisselen van ervaring, kan veel voor je zelf betekenen maar ook voor elkaar: je kunt elkaar tot steun zijn.

U kunt zich opgeven via onderstaande mail:

wmensink29@gmail.com

Wilt u in de mail ook uw telefoonnummer vermelden?

Data en tijdstippen worden nader in overleg vastgesteld.

Wil Mensink

Pastorale hulp

Voor pastorale hulp – ook in gevallen van nood - kan een beroep worden gedaan op emeritus predikant Arie van Houwelingen en geestelijk verzorger Sape Visser. U kunt in zo'n geval, vanwege de vakantie van uw scriba, contact opnemen met de voorzitter van onze wijkkerkenraad Gerard ter Haar, om te overleggen hoe te handelen.

Gerard ter Haar, voorzitter

wijkkerkenraad Grote Kerk

scriba.grotekerk@pga-almelo.nl

Telefoon: 06 – 549 501 81