



Nieuwsbrief

Nieuwsbrief wijkgemeente de GROTE KERK@LMELO

Zondag 9 oktober, vierde zondag van de herfst

10 uur

Ds. Marco Montagne

Dominee Marco Montagne leidt deze dienst in de Grote Kerk. Het orgel wordt bespeeld door Henk Kamphuis. Lector is Rita van Oosterom. Medewerking wordt verleend door de cantorij. De orde van dienst is bij deze Nieuwsbrief gevoegd.

De liturgie van deze kerkdienst vindt u ook onder <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo> en op onze website <https://www.pga-grotekerk.nl/homepagina>

De vieringen zijn online met beeld en geluid te volgen. Dat kan door te gaan naar <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo>

Kennismaken met dominee Wiert Sarolea

Na de kerkdienst van komende zondag kunt u in De Schouw onder het genot van een kopje koffie op informele wijze kennismaken met dominee Wiert Sarolea. Dominee Sarolea heeft zijn benoeming bij onze wijkgemeente aanvaard. Om het begin van zijn werkzaamheden te markeren, leidt dominee Wiert Sarolea **zondag 23 oktober** samen met dominee Arie van Houwelingen de dienst van Schrift en Tafel. Dat gebeurt in de Grote Kerk. Het kennismaken met de nieuwe predikant komende zondag is tot rond de klok van twaalf uur.

Dominee Wiert Sarolea stelt zich voor

'Begin september liep mijn tijdelijke aanstelling van vier jaar in Hatterm af. Ik was daar als predikant verbonden aan de protestantse wijkgemeente 'de Rank'. Samen met mijn fulltime collega gingen wij via een ingewikkeld rooster voor, zowel in de Emmaüskerk – een voormalige gereformeerd kerkgebouw - als in de monumentale, gotische Andreaskerk, markant gelegen kerk in het hart van het hanzestadje aan de IJssel. Hiervoor heb ik elf jaar 'gestaan' in Meppel. Daar functioneerde ik als een soort vliegende kiep voor de drie wijkgemeentes van de protestantse gemeente Meppel. Voor die periode heb ik achtereenvolgens in twee dorpen in de provincie Groningen mogen werken. Mijn theologische studie heb ik in de jaren tachtig genoten aan de Universiteit van Amsterdam.

Ik zie er naar uit om in de wijkgemeente de Grote Kerk aan de slag te gaan. Uw wijze van vieren, de oecumenisch liturgische traditie, spreekt mij aan, als ook de taken die van mij worden verwacht.

Weliswaar word ik niet als predikant zagezegd beroepen maar benoemd en zal ik mijn aandeel leveren in de functie als 'predikant voor structurele werkzaamheden'. Mede gezien de omvang van de aanstelling ben ik blij dat voor de pastorale zorg binnen de wijkgemeente Arie van Houwelingen en Sape Visser de eerst aangesproken personen zijn. Ik heb er het vertrouwen in met hen beiden goed te kunnen samenwerken. Voor ons allen ligt heel wat veranderingen in het verschieft. Ik hoop samen met de wijkkerkenraad en u allen, en vertrouwend op de Heilige Geest, de verschillende mogelijkheden voor het (wijk)gemeentezijn af te tasten, te beproeven en besluiten te nemen om zo uitvoering te geven aan het beleidsplan Loslaten & Opnieuw beginnen.'

Dominee Wiert Sarolea





Nieuwsbrief

Nieuwsbrief wijkgemeente de GROTE KERK@ALMELO

Voortgang proces Loslaten & Opnieuw beginnen

De Algemene Kerkenraad wil graag met vijf van de zes thema's van het proces Loslaten & Opnieuw beginnen verder gaan. De besluitvorming over het onderwerp 'onderdak' moet nog plaatsvinden. De ambtsdragers zijn deze week geïnformeerd over de voorlopige voorgenomen besluiten van de eerste vijf thema's. Het resultaat van dit gesprek wordt nu verder uitgewerkt en u allen zo spoedig mogelijk duidelijk gemaakt. De kans bestaat dat volgende week zondag 16 oktober aansluitend aan de kerkdienst hierover een kort gemeenteberaad wordt gehouden.

Inpakploeg

Oproep vanuit het kerkelijk bureau: *'Wij zijn op zoek naar versterking van onze inpakploeg. Wie vindt het leuk om ons af en toe te helpen met het inpakken van enveloppen voor acties van de kerk, zoals bijvoorbeeld de Solidariteitskas? Meldt u zich dan aan via leden@pga-almelo.nl*

Kerkelijk bureau, Coby Vos en Lieneke Melissant

Leven met verlies

Dinsdagochtend 11 oktober van 10.00 tot 11.30 uur begint de eerste van de vijf gespreksbijeenkomsten over omgaan en leven met verlies, onder leiding van Wil Mensink. De volgende bijeenkomsten zijn dinsdagochtend 25 oktober, 8 en 22 november en 6 december, alle dezelfde tijd. De locatie is de Pniëlkerk aan de Rembrandtlaan. Er wordt stilgestaan bij wat het betekent als je partner overlijdt, je kind, een familielid, een goede vriend of vriendin. Hoe je je staande houdt in eenzame en verdrietige momenten en hoe je verder leeft met dit verlies. Elke bijeenkomst heeft een ander thema. Herkenning en erkenning en het uitwisselen van ervaring, betekent veel; voor jezelf en ook voor elkaar: je kunt elkaar tot steun zijn. Er zijn nog 3 plekken vrij.

U kunt zich opgeven via onderstaande mailadres of telefoonnummer:

Christina Meier: s.meier@hetnet.nl; 06-30563954

Collectemunten bestellen

Collectemunten zijn beschikbaar in: groen € 0.50 per munt, per zakje € 12.50; geel € 1.00 per munt, per zakje € 25.00; blauw € 1.50 per munt, per zakje € 37.50; rood € 2.00 per munt, per zakje € 50.00.

U kunt een bedrag overmaken op: NL45 RABO 0301 3341 10 t.n.v. PGA-Almelo
Collectemunten, o.v.v. aantal zakjes en kleur.

De collectemunten gaan mee met de collectezakken naar uw wijkkerk, waar u ze kunt afhalen bij de koster.

Medewerkers Kerkelijk Bureau.

Pastorale hulp

Voor zo maar eens een gesprek of pastorale hulp, zijn onze emeritus predikant Arie van Houwelingen en geestelijk verzorger Sape Visser graag bereid u terzijde te staan.

U kunt hen bereiken onder de volgende telefoonnummers:

Arie van Houwelingen, Sape Visser
emeritus predikant (0546 - 433 590) geestelijk verzorger (06 2939 1638)
Ben ter Haar, scriba.grotekerk@pga-almelo.nl