



Nieuwsbrief

Nieuwsbrief wijkgemeente de GROTE KERK@LMELO

Zondag 8 september, 12^e zondag van de zomer, dienst van Schrift en Tafel in de Pniëlkerk

10 uur Ds. Wiert Sarolea

Deze dienst van Schrift en Tafel op de 12^e zondag van de zomer in de Pniëlkerk wordt geleid door dominee Wiert Sarolea. Het orgel wordt bespeeld door Henk Kamphuis. Met medewerking van de cantorij. Lector is Rita van Oosterom. De orde van dienst is bij deze Nieuwsbrief gevoegd. De viering is online met beeld en geluid te volgen. Dat kan door te gaan naar Pniëlkerk Almelo - Kerkdienstgemist.nl

Na de dienst wordt samen koffiegedronken.

Elkaar ontmoeten

Andere wijkgemeenten houden dit jaar al dan niet een Startzondag in de maand september. Wij hielden als wijkgemeente de Grote Kerk afgelopen zondag een Morgengebed in De Schouw. De belangstelling hiervoor was groot. De dienst werd geleid door Henk Kamphuis op piano. De cantorij verleende medewerking. Aansluitend was er een kort woord van Aart Ek, voorzitter van de Algemene Kerkenraad. Hij praatte ons bij waar het gaat om de toekomstige plannen van onze Protestantse Gemeente Almelo en uiteraard de verbouw van de Grote Kerk. De koffie stond klaar met de zelf meegenomen cake of ander gebak. En zo was er tijd om elkaar te ontmoeten, bij te praten. Dat kon, dankzij het mooie weer, in De Schouw of buiten op het terras. Er was tijd voor een glaasje, al dan niet met alcohol.





Nieuwsbrief

Nieuwsbrief wijkgemeente de GROTE KERK@ALMELO

Loslaten van onze wijkgemeente

Donderdag 21 november wil de wijkkerkenraad van de Grote Kerk een gemeentemiddag en -avond houden, in de Schouw van 16.00 uur tot de klok rond 20.30 uur. Vanaf 15.30 uur inloop. Deze gemeenteavond is de laatste activiteit van onze wijkgemeente en zo laten wij onze wijkgemeente als zodanig definitief los. Vanaf het begin van het nieuwe jaar 2025 gaan de wijkgemeentes van de Protestantse Gemeente Almelo op in één protestantse gemeente zonder een Algemene Kerkenraad en zonder de opdeling in wijkgemeentes. Het programma van de gemeentemiddag- en avond in het kort: we beginnen met koffie, thee en wat lekkers. Daarna volgt de maaltijd met ingrediënten waarbij iedereen die dat wil, daaraan iets kan bijdragen. Dat gebeurt onder het motto: **"We trakteren elkaar voor de goede tijden die wij samen mochten beleven."** Wij nodigen u alvast uit op zoek te gaan naar foto's, oude films en andere zaken die verband houden met onze wijkgemeente. Neem dat mee zodat wij samen hiervan kunnen genieten. Later geven wij aan met wie u over deze bijeenkomst verder contact kunt opnemen.

Uw wijkkerkenraad

Vergunning van de gemeente Almelo is binnen!

De kogel is eindelijk door de kerk: de gemeentelijke vergunning voor de verbouw van de Grote Kerk is afgelopen dinsdag 3 september afgegeven! Vandaag, woensdag 4 september, gaat officieel de periode van 6 weken in waarin nog bezwaar gemaakt kan worden. Zonder bezwaren wordt de vergunning dan 16 oktober aanstaande definitief. De aannemer kan dan eindelijk aan de slag. We zijn heel blij en dankbaar met het bereiken van deze mijlpaal!

Algemene Kerkenraad

Praten over nieuwe indeling PGA

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) nodigt alle vrijwilligers van de Protestantse Gemeente Almelo (PGA) uit voor een bijeenkomst over de nieuwe indeling van de PGA, de zogeheten vleugels. Wij willen samen onderzoeken op welke wijze wij het werk in de nieuwe PGA kunnen organiseren. Hoe zorgen we ervoor dat we goede contacten (bijvoorbeeld mensen die al jaren voor het verjaardagfonds bij deze gemeenteleden komen) niet verloren laten gaan. En tegelijkertijd zorgen voor een fijne en goede verbinding tussen gemeenteleden. We ontmoeten elkaar komende **maandag 9 september**, 19.30 uur in de Schouw. Graag vooraf aanmelden in verband met de koffie e.d. Dat kan via het mailadres scriba.cvk@pga-almelo.nl

Begroting, gebouwen en plan Grote Kerk

Het College van Kerkrentmeesters wil de gemeenteleden graag informeren over twee zaken. Als eerste de meerjarenbegroting. Een ieder die graag geïnformeerd wil worden en mee wil denken over de financiële huishouding van de Protestantse Gemeente Almelo is welkom op **maandag 16 september**, 19.30 uur in de Schouw. Daarnaast zal de stuurgroep van Loslaten & Opnieuw beginnen (LEOB) u bijpraten over de stand van zaken betreffende de gebouwen van de PGA. Het definitieve herinrichtingsplan voor de Grote Kerk wordt dan ook gepresenteerd. Het is fijn als u zich aanmeldt in verband met de koffie e.d. Dat kan via het mailadres scriba.cvk@pga-almelo.nl



Nieuwsbrief

Nieuwsbrief wijkgemeente de GROTE KERK@LMELO

Bijbelleesgroep in De Schouw

Ook in dit nieuwe seizoen willen wij doorgaan met onze donderdagse Bijbelleesgroep in De Schouw. Wij komen bijeen in twee groepen van zo'n 8 à 12 deelnemers en proberen met elkaar in gesprek te komen over een bepaald thema. Dit jaar is dat waarschijnlijk een boekje van prof. Maarten Wisse, *'Zo zou je kunnen geloven'*. Iemand schrijft hierover: 'De tijd dat mensen met geloof en kerk braken uit woede of verzet, ligt achter ons, uitzonderingen vanwege misbruik of geweld daargelaten. Het kan ook gebeuren dat mensen van hun geloof vallen. Geloof blijkt dan een overtuiging die het niet meer houdt tegen argumenten of tegen ervaringen die het onder druk zetten. Pijnlijk. Vallen kan behoorlijk zeer doen. Ik denk terug aan aangrijpende ontmoetingen met mensen die voorheen overtuigd christen waren, bewust belijdenis deden, maar hun geloof waren kwijtgeraakt. Bij sommigen in een flits, bij anderen door een (vaak eenzame) worsteling heen, groeide onweerstaanbaar de overtuiging dat 'het geloof nergens naar verwijst', niets anders is dan projectie. Altijd overviel mij een diepe treurnis dat zij niet alleen afvielen van hun geloof, maar ook direct braken met het geloof. 'Zou je misschien ook anders kunnen geloven', probeerde ik nog bij de – vaak kostbare (jonge) gelovige – mensen die ik, waarschijnlijk voorgoed, zag verdwijnen. Het werkte niet. Er is nog een derde mogelijkheid. Je kunt ook uit kerk en geloof weg glijden, geruisloos, zonder noemenswaardige pijn, misschien met een gevoel van weemoed over verlies van rituelen. Dat is wat wij nu meemaken. Massaal. 'Als vanzelf', schrijft Emiel Hakkenes over zichzelf, in zijn boek *God van de gewone mensen*. Tot voor enkele jaren actieve kerkgangsters, soms zelfs nog een periode ambtsdrager geweest, haken geruisloos af. Gedoopte kinderen van gelovigen gaan niet meer naar de kerk. Kleinkinderen zijn niet meer gedoopt. We kennen de (vele) verhalen van dichtbij. Hoe kan dit, vragen velen zich af die wel blijven. 'Geen godsdienst' als een betekenisloze aantekening op je cv? Verbijsterend. Over dit betekenisverlies van kerk en christelijk geloof gaat het boek van Maarten Wisse. Daarop wil het een antwoord zijn. Niet hét antwoord, maar een voorstel 'hoe het ook zou kunnen'

Wij komen bijeen op elke laatste donderdag van de maand in De Schouw. De morgen-groep begint om 10.30 uur en de middag-groep om 14.00 uur. Als u nog niet eerder meedeed, kunt u zich bij mij voor deelname opgeven. De eerste in dit nieuwe seizoen is donderdag 26 september. Alle deelnemers ontvangen van tevoren een zogenaamde Leeswijzer die bedoeld is als hulp voor het nadenken en spreken over het thema.

ds. Arie van Houwelingen, Tjehofslaan 69, 7602 HC Almelo, Tel. 0546-433590

email: a.vanhouwelingen@hetnet.nl

Dankbetuiging Minou Visser-Korpershoek

Langs deze weg willen wij allen bedanken voor de vele brieven, kaarten en andere blijken van medeleven die wij mochten ontvangen, na het overlijden van mijn vrouw en moeder Minou Visser - Korpershoek.

Uw belangstelling was voor ons allen een grote steun.

Sape, Sybren en Hanneke Visser

Pastorale hulp

Uw contactadressen voor pastorale hulp: **Arie van Houwelingen: (0546 - 433 590), Sape Visser: (06 2939 1638), achterwacht Wiert Sarolea: (06 353 2866).**

Ben ter Haar, scriba.grotekerk@pga-almelo.nl