



# Nieuwsbrief

Nieuwsbrief wijkgemeente de GROTE KERK@LMELO

## Zondag 7 januari, 1e zondag na Epifanie, dienst van Schrift en Tafel

10.00 uur Dominee Wiert Sarolea

Deze dienst van Schrift en Tafel wordt geleid door dominee Wiert Sarolea. Het orgel wordt bespeeld door Henk Kamphuis. Voorzanger is Dick van Zwieten. Medewerking wordt verleend door de cantorij. Lector is Kees Blok. De orde van dienst is bij deze Nieuwsbrief gevoegd.

De liturgie van deze kerkdienst vindt u ook onder <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo> en op onze website <https://www.pga-grotekerk.nl/homepagina>

De viering is online met beeld en geluid te volgen. Dat kan door te gaan naar <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo>

**Bij de ingang van de kerk is plek ingeruimd voor de boodschappenmand.**

**Na de dienst kan koffie worden gedronken in De Schouw en wensen wij elkaar een voorspoedig 2024 toe.**

## Nieuws jeugdwerk ZININ

Komende zondag wordt een **gezamenlijke kindernevendienst en jeugdkerk gehouden**, dit keer in kerkgebouw De Bleek aan de Hofstraat. Het thema van de viering is: *'Vervloek de duisternis niet, maar steek een kaars aan'*. Nadien is er zelfgemaakte gebak: taart en cake, ter ere van een nieuw (levens) jaar! **Alle kinderen en jongeren van harte welkom!**

**Team ZiNiN**



Jeugdwerk Protestantse Gemeente Almelo

## Petitie Israël en Gaza

Ter informatie plaatsen wij hier een oproep deel te nemen aan de petitie, die wordt toegelicht door ons gemeentelid Kees Blok. Hij is voorzitter van de landelijke organisatie Kairos-Sabeel, die christenen in Palestina ondersteunt. Het kerkbestuur van onze wijkgemeente de Grote Kerk neemt hierin geen standpunt in, maar stelt het op prijs dat u op de hoogte wordt gebracht, zodat u zelf uw standpunt kunt bepalen. Kees schrijft:

*'Vrienden,*

*Het wordt tijd dat de Protestantse Kerk Nederland zich uitspreekt voor een staakt-het-vuren, de rooms-katholieke bisschoppen zijn ons al voorgedaan. Elk uitstel van het oproepen tot het afzweren van geweld leidt tot meer doden, terwijl stoppen met doden én praten de enige uitweg is uit haat en wraak. Het is al erg genoeg dat de Nederlandse regering als een van de weinige landen in de wereld dit niet doet, maar laat de kerken dan het goede voorbeeld geven. Als je het beste met Israël voor hebt, teken dan de petitie, doorgaan met doden leidt tot meer wraak van de Palestijnen.*

*De link naar de petitie is te vinden onder: <https://chnq.it/NsTN9tJzRQ> met bewogen groet',*

**Kees Blok**





# Nieuwsbrief

Nieuwsbrief wijkgemeente de GROTE KERK@LMELO

## Komende bronnendiensten

In het nieuwe jaar gaan wij verder met het houden van bronnenzondagen die soms worden uitgebreid tot een bronnenweekend. Bij de bronnendiensten in het kader van Loslaten & Opnieuw beginnen, plannen wij vieringen die willekeurig zijn verdeeld over de kerken van de Protestantse Gemeente Almelo. Geheel nieuwe vormen van bijeenkomen worden zo ook aangeboden.



Nu vragen wij alvast aandacht voor de (nieuwe) bronnenvieringen van zaterdag 13 en zondag 14 januari 2024:

**Zaterdag 13 januari De Bleek: Samen eten, samen vieren**

**Bron: Ontmoeting + Spiritualiteit**

Vanaf 17.30 uur willen wij in de zalen achter kerkgebouw De Bleek samen eten, om daarna in de kerkzaal samen te vieren. Voor het samen eten is aanmelding gewenst, wij hebben geen idee hoeveel mensen wij kunnen verwachten. Wij vragen iedereen die komt eten wat mee te nemen. Naar vermogen! Pannenkoeken, salades en hartige taarten zijn welkom maar ook een stokbrood of een bakje kruidenboter. Aanmelden kan bij Marleen Westerhof, die de inbreng voor het samen eten coördineert, zodat er voor elk wat wils is. Met diëten houden wij rekening, ook die graag aanmelden. Trudi Lambers Heerspink gaat voor in de viering. Zij bereidde deze viering voor samen met de liturgiegroep van De Bleek. Jos Keijzer speelt op het orgel en wij zingen in elk geval enkele van de prachtige avondliederen die het liedboek rijk is – nu kan het! Thema van de viering is *'Ruimte voor de toekomst' – hoe kijken we naar de toekomst? Hebben wij zoiets als 'eigen innerlijke ruimte'?*

Zowel bij het samen eten als het samen vieren hopen wij een mooie kring te vormen.

Welkom! Voor aanmelding en vragen kunt u appen, mailen of bellen met Marleen Westerhof: [marleenzonderhome@gmail.com](mailto:marleenzonderhome@gmail.com), telefoonnummer 06 4262 9794.

**Zondag 14 januari 2024 kerkgebouw NOACH: 10.00 Monica Schwarz**

**Bron: Bijbel & Traditie**

**Zondag 14 januari 2024 NOACH: Viering met kunst:**

**Bron: Creativiteit**

Deze dienst begint om 15.00 uur, dominee Koos Sluiter gaat voor. De Bijbellesing op deze tweede zondag na Epifanie is volgens het rooster: Johannes 2 : 1-12, de bruiloft in Kana. In de lezing, de liederen en de gebeden staat dit bijbelgedeelte centraal. Als uitleg toont dominee Sluiter een schilderij dat dit verhaal verbeeldt. Het is een kunstwerk met zeven afbeeldingen die samen, maar ook elk apart aan bod komen. De afbeeldingen vullen elkaar aan. We mogen ons laten verrassen en inspireren door de uitleg die ons hierbij wordt gegeven.

**De Grote Kerk is zondag 14 januari gesloten.**

**Het Bronnenteam**



# Nieuwsbrief

Nieuwsbrief wijkgemeente de GROTE KERK@LMELO

## Winterwandeling 2024

Zondag 4 februari houdt de activiteitencommissie van wijkgemeente NOACH weer de winterwandeling. Na afloop van de dienst drinken wij koffie/thee/limonade met zelfgemaakte lekkernijen in De Schelf. Bakt u ook wat? Dit kunt u aangeven op het aanmeldingsstrookje. Rond 12 uur vertrekken we naar het startpunt van de wandeling. Er is een gevarieerde route uitgezet met tussendoor een kleine versnapering. Neem zelf uw lunch mee als dat nodig is. Natuurlijk ontbreekt ook het gebruikelijke stampottenbuffet na afloop niet. Het buffet is inclusief twee drankjes. De kosten zijn € 10,00 p.p. kinderen tot 12 jaar zijn gratis. De aanmeldingsformulieren liggen vanaf zondag 7 januari klaar bij de ingangen van de kerkzaal NOACH. U kunt zich ook via e-mail anmelden: [acnoachalmelo@gmail.com](mailto:acnoachalmelo@gmail.com)

## Wij gedenken

Maandag 20 november is plotseling overleden Henk Deijk op de leeftijd van 63 jaar. Hij woonde nog niet zolang in het hoofdgebouw van Jade aan de Ootmarsumsestraat 82. Daarvoor aan de Esheksweg 14, waar ik hem bezocht, meestal na een telefoontje van zijn kant. Tijdens de crematieplechtigheid in Borne heb ik iets over Henk verteld. Dat hij altijd mensen om zich heen heeft gehad, die voor hem zorgden. Eerst zijn ouders, op de boerderij. Henk vertelde graag over de kippen en de konijnen en over Blauw-Wit, de zaterdag voetbalclub in Holten, waar hij er helemaal bij hoorde. Maar hoe goed hij het ook had op de boerderij in Holten, toen hij een jaar of 28 was kon hij toch niet meer thuis blijven wonen en werd een plaats voor hem gezocht en dat was bij meneer Smellink, de voorloper van het huidige Jade. Daar kreeg Henk de zorg die hij nodig had. Hij was op zijn plaats gekomen, ging er vaak op uit, met de scooter naar Holten en toerde door heel Twente, deed ook vrijwilligerswerk, rolstoelrijden, ging elke dinsdag naar 'Klimop' schilderen. Met vriendin Annet at hij in het weekend kibbeling of pannenkoeken uit de magnetron. Door die zorg voor hem – zeker ook van zijn zus Mannie die met haar man alles voor hem regelde, kon Henk lange tijd zijn eigen leven leiden, de dingen doen die hij graag deed. Samen met vriend Henny er op uit op de elektrische fiets, naar kringloop-winkels, etentjes bij Deksel's. Zo waren er heel zijn leven ook goede dingen, ondanks alle beperkingen waar hij mee te maken had. Henk hoorde erbij en ging graag zijn eigen gang en genoot daarvan. Soms vertelde hij dat hij een inzinking had gehad en heel angstig was geweest. En dan zei hij ook altijd dat hij meer naar de kerk wilde gaan en dat hij op een zondag wel zeven kaarsjes had aangestoken in de kerk voor mensen in het huis en voor zichzelf. Henk zocht in de kerk Gods hulp en hij had dat ook zo nodig. Aan het eind van de overdenking heb ik gezegd: Nu Henk Deijk is heengegaan, mogen wij geloven dat hij voor altijd is in het licht en de liefde van God, waar onze aardse kerken en heilige plaatsen naar verwijzen en nog maar een kleine voorproef van zijn.

**Ds. Arie van Houwelingen**

## Pastorale hulp

Voor een gesprek of hulp, zijn emertiuspredikant Arie van Houwelingen en geestelijk verzorger Sape Visser graag u terzijde te staan.

Achterwacht is dominee Wiert Sarolea. U kunt hen bereiken: **Arie van Houwelingen: (0546 - 433 590), Sape Visser: (06 2939 1638), Wiert Sarolea: (06 2353 2866).**

Namens uw wijkgemeente Grote Kerk

Ben ter Haar,

[scriba.grotekerk@pga-almelo.nl](mailto:scriba.grotekerk@pga-almelo.nl)