



Nieuwsbrief

Nieuwsbrief wijkgemeente de GROTE KERK@ALMELO

Zondag 17 maart, 5e zondag van de 40-dagentijd

10 uur Ds. Wiert Sarolea

De dienst wordt geleid door dominee Wiert Sarolea. Het orgel wordt bespeeld door Henk Kamphuis. Voorzang: Dick van Zwieten. Medewerking wordt verleend door de cantorij. Lector is Chiury de Nijs. De orde van dienst is bij deze Nieuwsbrief gevoegd. In deze dienst nemen wij afscheid van diaken Annelies de Roo. Melvin Kempees wordt aangesteld als diaconaal medewerker.

De orden van dienst vindt u ook onder

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo> en op onze website

<https://www.pga-grotekerk.nl/homepagina>

De viering is online met beeld en geluid te volgen. Dat kan door te gaan naar

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo>

Na de dienst wordt samen koffiegedronken in De Schouw.

Nieuws bronnenteam

Het bronnenteam heeft per bronnenviering een uitleg gegeven wat de viering inhoudt. U kunt deze uitleg sowieso vinden op de website van de Protestantse Gemeente Almelo. Voor degenen die het liever op schrift willen zien, is er sinds kort een boekje uitgegeven. In elke kerk van onze PGA zijn vanaf komende zondag exemplaren daarvan te vinden. U kunt het boekje gerust mee naar huis nemen.

Het bronnenteam



Diensten rond Pasen

In de paasperiode zijn onze diensten wisselend in de Grote Kerk en in de Pniëlkerk. Op deze manier wordt nauw samengewerkt met de Pniël wijkgemeente. Hieronder alvast het schema:

Zondag 24 maart: Palmzondag, Grote Kerk gesloten, gezamenlijke viering in de Pniëlkerk met dominee Marco Montagne.

Dinsdag 26 maart: 19.00 uur Grote Kerk, vesper Stille Week, geleid door Sape Visser.

Donderdag 28 maart: Witte Donderdag, Grote Kerk gesloten. 19.30 uur: gezamenlijke viering in Pniëlkerk met dominee Marco Montagne, Heilig Avondmaal.

Vrijdag 29 maart: Goede Vrijdag, 19.30 uur dominee Rein van Dijk gaat voor in de Grote Kerk

Zaterdag 30 maart: Paasnacht, 20.00 uur Grote Kerk, dominee Wiert Sarolea, dienst van Schrift en Tafel.

Zondag 31 maart: Pasen, Grote Kerk gesloten, 10.00 uur: gezamenlijke viering in Pniëlkerk met dominee Marco Montagne.



Nieuwsbrief

Nieuwsbrief wijkgemeente de GROTE KERK@LMELO

Lente- en paasdecoraties, wens- en felicitatiekaarten

Komende zondagochtend 17 maart wordt een verkooptafel ingericht in De Schouw. Rondom de ochtenddienst van die morgen verkopen de dames Ada en Cathalijne Hoornweg de door hen zelfgemaakte wens- en felicitatiekaarten. Naast kaarten zijn er ook diverse leuke lente- en paasdecoraties te koop. De opbrengst van de verkoop komt volledig ten goede aan het werk van Stichting Help Oost Europa (SHOE). Zie voor voorbeelden van de nieuwe kaarten onze website www.helpoosteuropa.nl. Daar vindt u ook meer informatie over het werk van de stichting. En volg ook onze Facebook pagina, waar u de komende dagen foto's en berichten aantreft van de reis naar Roemenië van 13 tot en met 20 maart. We zullen ter plaatse de nodige families bezoeken én meehelpen met het uitdelen van alle goederen die kort daarvoor zijn aangekomen in Roemenië.

Namens SHOE: Dinant Pas

In memoriam

Sjouk Kuiper – de Jong, geboren: 13 april 1937; overleden: 3 maart 2024.

Sjouk werd geboren in Scharnegoutum. Op het Friese land maakte ze als kind de Tweede Wereldoorlog mee. Van huis uit leerde ze daar de mentaliteit van het verzet kennen. Ze koos voor kleuteronderwijs en werd een Friezin 'om utens'. Via Pijnacker en Katwijk kwam ze in Amsterdam terecht. Ze trouwde met Jan Kuiper, die docent aardrijkskunde was.

Toen de gelegenheid zich voordeed kreeg hij een aanstelling bij het Noetsele College in Nijverdal. De beide dochters Mirjam en Saskia konden zo in de rust en omringd door de natuur

opgroeien. Mirjam kreeg vanwege haar beperkingen een plekje in de woonvoorziening aan de Schoolstraat. Saskia trouwde met Hugo en kreeg een eigen gezin in Amstelveen. Samen met de kleinkinderen kwamen ze graag logeren bij 'beppe' Sjoukje en opa Jan aan de Koersendijk 20. Ondanks de afstand bleef de band hecht.

In Amsterdam maakten ze kennis met de liturgische beweging. Ze leefden daarom 'op de adem van het jaar'. De lezingen en liederen, die bij het aloude leesrooster horen, werden hun leidraad voor het dagelijks leven. Toen ze in Nijverdal kwamen, vonden zij deze geestelijke golflengte in de kerkelijke gemeente van Almelo. Met dominee Otten en zijn gezin kregen ze een goede band. Bij het afscheid van Jan in 2013 voelden zij zich gedragen door Gods woorden en muziek. Ook nu Sjouk, na een aantal weken van afnemende gezondheid heenging, werden woorden en liederen aangereikt. Sjouk stierf op 'zondag oculi', genoemd naar Psalm 25 vers 2: 'Mijn ogen zijn bestendig op U'. Zij werd begraven voorafgaand aan de zondag, waarop uit Johannes 8: 51-59 gelezen kan worden. Daar klinken de woorden: 'Als iemand mijn woord bewaart zal hij geen dood proeven tot in de eeuwigheid'. Met deze belofte hebben we Sjouk toevertrouwd aan Gods eeuwige barmhartigheid.

Dominee Hans van Dalen

Pastorale hulp

Voor een gesprek of hulp, zijn emertiuspredikant Arie van Houwelingen en geestelijk verzorger Sape Visser graag u terzijde te staan. Achterwacht is dominee Wiert Sarolea. U kunt hen bereiken: **Arie van Houwelingen: (0546 - 433 590), Sape Visser: (06 2939 1638), Wiert Sarolea: (06 2353 2866).**

Namens uw wijkgemeente Grote Kerk

Ben ter Haar, scriba.grotekerk@pga-almelo.nl