



Nieuwsbrief

Nieuwsbrief wijkgemeente de GROTE KERK@LMELO

NIEUWSBRIEF VOOR TWEE ZONDAGEN: 1 MEI EN 8 MEI

Zondag 1 mei

1 mei	Derde zondag van de Paastijd
10.00 uur	Ds. W. Broekema

Wij vieren de derde zondag van de Paastijd. Dominee Wolter Broekema leidt deze dienst. De orde van dienst is bij deze Nieuwsbrief bijgevoegd.

Zondag 8 mei

8 mei	Vierde zondag van de Paastijd
10.00 uur	Ds. A. van Houwelingen

Wij vieren de vierde zondag van de Paastijd. Dominee Arie van Houwelingen leidt deze dienst. Vera Blok wordt in deze dienst herbevestigd als ambtsdrager (ouderling). Afscheid wordt genomen van Monique Niekolaas als diaken.

De liturgie van deze kerkdienst vindt u eind volgende week onder <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo> en op onze website <https://www.pga-grotekerk.nl/homepagina>

De vieringen zijn online met beeld en geluid te volgen. Dat kan door te gaan naar <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo>

Koffiedrinken

Na de dienst van **zondag 8 mei** kan gezamenlijk koffie worden gedronken in De Schouw.

Jeugdkerk

Zondag 8 mei is weer een bijeenkomst van de Jeugdkerk in het Kolkje (gebouwtje rechts achter de kerk) om 10.00 uur. Onder het genot van een kopje thee en iets lekkers denken we met elkaar na over wat ons bezighoudt en hoe wij een link kunnen leggen met wat er in de Bijbel staat. Jongeren tussen 12 en 18 jaar zijn van harte welkom. Deze bijeenkomst vindt plaats onder leiding van Adriande Uspessij en Nico Knol.

Wilhelmus

*'Ook dit jaar wordt het Wilhelmus (lied 708) gezongen op de zondag het dichtst bij Bevrijdingsdag, **zondag 8 mei**. Hierbij een korte toelichting. Belangrijk is te zeggen dat dit lied een 16^e -eeuws gedicht is van (waarschijnlijk) Marnix van Sint Aldegonde. De dichter laat de vorst over wie hij schrijft zelf aan het woord. Alle 'ik' en 'mijn' figuren slaan op hem en niet op de lezer. In de eerste strofe stelt de vorst zichzelf voor, daarmee aangevend waar hij vandaan komt en wat zijn bedoelingen zijn. Van duitsen bloed betekent hier vooral nederlands (denk aan het engelse woord dutch). Lange tijd heette de protestante kerk na de Reformatie Nederduits Gereformeerde Kerk (in Zuid Afrika nog steeds).*



Nieuwsbrief

Nieuwsbrief wijkgemeente de GROTE KERK@LMELO



Belangrijk is ook de laatste zin uit de eerste strofe. De Prins van Oranje en de koning van Spanje worden hier in een adem genoemd (een fraai stukje binnenrijm).

Oranje was een gebied in Frankrijk dat grote vrijheden genoot en de prins wilde die vrijheden ook voor zijn volk in de Nederlanden. Het openbaar gezag in een groot deel van Europa berustte bij de koning van Spanje. De dichter geeft hier aan dat prins zijn doelen op vreedzame manier wilde bereiken zonder gewapend conflict met de overheid. Opvallend is dat dat thema opnieuw onder woorden wordt gebracht in de laatste strofe waar de prins (van Oranje) voor God belijdt nooit de koning (van Spanje) te hebben veracht. Deze strofe sluit af met de belijdenis dat hij bovenal altijd zijn God zal moeten gehoorzamen in gerechtigheid.

Citaten uit psalmen spelen een grote rol. In strofe 6, die wij altijd graag zingen, wordt psalm 28 aangehaald. Daar bidt de vorst tot God om hem te helpen in zijn moeilijke taak zijn volk naar de vrijheid

(ook van godsdienst) te brengen. De redacties van de kerkelijke gezangenbundels 1938, 1973 en 2013 hebben dit lied altijd opgenomen als kerklied vanwege de grote symbolische betekenis. Prof. Dr. K.H. Heeroma noemt in zijn artikel bij de bundel 1973 dit lied een "boven zijn eigen tijd uitstekend geloofslid".

Daar bedoelt hij mee dat het verhaal van toen ook het verhaal van nu is. De droom van de prins uit de 80-jarige oorlog is dezelfde dan die Martin Luther King, van bisschop Tutu en van Angela Merkel. Wij hebben mensen als zij hard nodig. Het zal duidelijk zijn hoe actueel dat is in onze dagen.'

Henk Kamphuis

Conceptadvies projectteam en presentatie gemeenteavonden online

Het conceptadvies van het projectteam Loslaten & Opnieuw beginnen over de toekomst van de Protestantse Gemeente Almelo staat vanaf vrijdag 29 april 2022 online via de website www.loslatenenopnieuwbeginnen.nl.

Hier zijn ook de eindverslagen van de zes themagroepen en de presentatie die op de gemeenteavond is gegeven terug te vinden.

Heeft u vragen of suggesties? U kunt hiervoor contact opnemen met Jan Boer, projectleider Loslaten & Opnieuw beginnen, mail: janboer@kerkvitaal.nl, telefoon: 06 - 111 115 38.





Nieuwsbrief

Nieuwsbrief wijkgemeente de GROTE KERK@LMELO

Stille Zaterdagtocht

Het was een prachtige dag voor een fietstocht: een zonnige Stille Zaterdag in de Paasweek. Aafke Hagens had een mooie fietstocht uitgezet, Nico Knol had opdrachten en vragen bedacht en zo gingen mensen van verschillende wijkgemeenten van onze Protestantse Gemeente Almelo samen op pad. Tijdens de fietstocht, naar de kruisweg van het Karmelietessenklooster van Zenderen en een Mariakapel, kregen de deelnemers opdrachten en vragen om over na te denken. Een van de opdrachten was het schrijven van een elfje, een gedicht van 11 woorden.

Twee elfjes

*bankje
lekker buiten
in het groen
hoor de vogels zingen
overpeinzing*

*Waarom
Menselijk leed
Oorlog in Oekraïne
Wanneer komt een einde
Vrede*



Ina en Bram Nieuwerth

Bij een vuurtje naast de Aa werd nagepraat en konden mensen hun ervaringen en gedachten met elkaar delen. Het was een bijzondere en zinvolle middag, in de stilte tussen Goede Vrijdag en Paasmorgen. Dank aan allen die dit initiatief genomen hebben, eraan meegewerkt hebben en er aan deelgenomen hebben! Zie de foto's op de fotopagina van website van De Bleek: <https://debleekalmelo.nl/fotos/>

Pastorale hulp

Voor pastorale hulp of een gesprek, zijn emeritus predikant Arie van Houwelingen en geestelijk verzorger Sape Visser graag bereid u terzijde te staan.

Hun telefoonnummers zijn:

Arie van Houwelingen,
emeritus predikant (0546 - 433 590)

Sape Visser,
geestelijk verzorger (06 2939 1638)

Namens wijkgemeente De Grote Kerk
Ben ter Haar, scriba
scriba.grotekerk@pga-almelo.nl