

1 september 2024, elfde zondag van de zomer

Morgengebed in De Schouw te Almelo

voorganger: ds. W. Sarolea

pianist: Henk Kamphuis; lector: Kees Blok

voorzang: Dick van Zwieten; m.m.v. de cantorij

Woord van welkom en mededelingen

Pianospel en aansteken van de kaarsen

allen gaan daarna staan

Openingsvers: lied 194

Morgenlied: lied 216 1,2 en 3

allen gaan daarna zitten

Psalmgebed: lied 78a 1,2,3,4 en 5

coupletten voorzang; refrein allen

Inleiding op de lezingen

Lezingen

- Zacharia 8,1 - 8 en 20 - 23

- Efezie rs 6, 10 - 20

- Marcus 8, 22 – 26

Liedboek: lied 534 1,2,3 en 4

Moment van inkeer en verstillig

Canticum: Te Deum lied 413 1,2 en 3

Gebeden

- Aanhef: lied 301k

- **ONZE VADER**; lied 369b

- Voorbeden

v/l: ..., zo bidden wij samen: Liedboek 367b

- **Gebedsstilte**

- **Morgengebed**

allen gaan hierna staan

Zegenbede: lied 203

Pianospel

Collectes

ZONDAG 1 SEPTEMBER Protestantse Kerk - Missionair Werk

Nederland - Nieuwe vormen van kerk-zijn

Elk jaar starten er nieuwe pioniersplekken en andere vormen van kerk-zijn, nieuwe plekken waar mensen de liefde van God kunnen ervaren. De Protestantse Kerk ondersteunt initiatieven die zich richten op doelgroepen die niet of nauwelijks meer in bestaande kerken komen, of die zich richten op regio's waar de kerk kwetsbaar is. **Veel van deze nieuwe gemeenschappen slagen erin om jongere generaties of mensen met een multiculturele achtergrond te betrekken bij activiteiten.**

De andere collecte is ten dienste van de Protestantse Gemeente Almelo