

Toelichting bij de vesper op zondag 19 november 2013

Algemeen bij de bronnenzondag 19 november

Op zondag 19 november is er weer een zogeheten 'bronnenzondag'. Het idee van 'bronnenzondagen' is om te anticiperen op de toekomst vanaf 1 januari 2025 wanneer de gehele PGA op zondag samenkomt in één gebouw. Het is tegelijk een experiment om te leren omgaan met de pluriformiteit van diensten en vieringen die de huidige PGA kent. Op de website van de PGA kunt u enkele documenten vinden die de achtergrond van de verschillende bronnen beschrijven.

Concreet betekent dit experiment dat komende zondag er twee diensten en een getijdenviering georganiseerd worden door de bouwgroep 'bronnen' in nauw overleg met de wijkvoorzitters en alle betrokkenen.

In de Pniëlkerk is er om 10.00 uur een dienst met een confessioneel karakter, de bron is 'bijbel en traditie'. In de Bleek vindt een dienst plaats waarbij geput wordt uit de bron 'creativiteit'. Het zal een zogeheten ADA-dienst worden (anders dan anders). In de Grote Kerk zal op basis van de bron spiritualiteit 's middags om 16.30 uur een getijdendienst gehouden worden, te weten een vesper. Een lector en ik zelf zullen daaraan meewerken en Henk Kamphuis als organist. Na afloop is er gelegenheid koffie, een drankje of iets anders te drinken en met elkaar in gesprek te gaan over het experiment 'bronnendiensten' binnen de PGA.

Het specifieke karakter van de vesper

Getijdendiensten, waaronder de vesper, zijn korte gebedsdiensten. Zij worden dagelijks gebeden in de kloosters en gemeenten, en meer incidenteel in vele kerkelijke gemeentes van protestantse of rooms-katholieke signatuur.

Getijdendiensten hebben een niet-ambtelijk karakter; iedereen kan voorgaan in een getijdendienst. De sfeer is wat meer ingetogen en naar binnen gericht – spiritueel – dan de hoofddienst op zondagochtend. Er is ook geen woordverkondiging, hoogstens een kleine inleiding op de lezingen ter wille van enige verheldering. Omdat getijdendiensten een niet-ambtelijk karakter hebben, zijn er ook geen ambtelijke handelingen, zoals de bediening van de sacramenten of een zegen. De klassieke structuur van een getijdendienst is te vinden in het liedboek, nummer 190a. Deze structuur zullen we deze zondagmiddag volgen en deze bestaat uit de vaste onderdelen: psalm(en) lezing, canticum (lofzang uit de bijbel) en gebeden. Vanmiddag staan de lezingen in het teken van de voleinding, de periode van het kerkelijk jaar die direct voorafgaat aan advent.

Wiert Sarolea e.a..

19 november 2023 – 16.30 uur

Vesper in de Grote Kerk Almelo

Een bronnendienst 'Spiritualiteit'

Voorganger: Ds. W. Sarolea. Lector: Kees Blok

Voorzanger: Dick van Zwieten; Organist: Henk Kamphuis

Orgelspel Vater unser im Himmelreich van G. P. Telemann

– de kaarsen worden aangestoken

allen gaan staan

Openingsvers: Liedboek 190a

allen gaan zitten

Liedboek: lied 237 1,2 en 3

Psalmgebed: Psalm 9

Antifoon 'Sta op, Heer, laat de macht niet aan mensen.

Mogen de volken berecht worden in uw aanwezigheid' (psalm 9:20)

Liedboek: lied 9 1,2,3,4 en 5

Antifoon 'Sta op, Heer, laat de macht niet aan mensen.

Mogen de volken berecht worden in uw aanwezigheid' (psalm 9:20)

Lezingen

- Inleiding op de lezingen
- Uit het boek Genesis 18, 22 - 33
- Uit de 2e brief aan de Tessalonicenzen 1, 3 - 10a
- Uit het Matteüsevangelie 25, 31 – 46

Liedboek: lied 1008 1,2 en 3

Moment van inkeer en verstillig

allen gaan staan

Canticum – De Lofzang van Maria: Liedboek 157c

allen gaan zitten

Gebeden

- Gebedsaanhef: 190a
- Onze Vader: Liedboek 369b
- Voorbede met acclamatie: Liedboek 368j m: Christiaan Winter
- Gebedsstilte
- Avondgebed: Liedboek 253 1,2 en 3

allen gaan staan

Zegenbede: Liedboek 190a

Orgelspel Vater unser im Himmelreich van G. P. Teleman

19 november **College van Diakenen, ondersteuning**

Gemeenteleden en bewoners van Almelo, die in acute financiële problemen zitten of hulp bij schuldsanering nodig hebben kunnen een beroep doen op het CvD. Denk daarbij aan achterstand in huur of energiekosten, onverwachte medische of tandarts kosten. Het CvD ondersteunt hen met een lening en/of gift. Jaarlijks deelt de diaconie kerstpakketten uit aan gemeenteleden en inwoners van Almelo, die het financieel moeilijk hebben.

De andere collecte is voor het thuiskerkenwerk van de Grote Kerk